

ΜΑΘΗΤΙΚΗ

ΤΕΥΧΟΣ 1ο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Τιμή φύλλου: 2 €

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Εφημερίδα των Μαθητών του
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

28η Οκτωβρίου 1940

Κάθε χρόνο γιορτάζουμε το Έπος του '40 με χαρά και περηφάνια. Γιορτάζουμε το γενναίο ΟΧΙ που φώναξε ο ελληνικός λαός όταν του ζητήθηκε να παραδώσει τη χώρα του.

Ο μικρός λαός μας, ακολουθώντας τη Μοίρα της Ιστορίας του ξανάγραψε νέες ένδοξες σελίδες στο πλούσιο βιβλίο της. Αγώνιστηκε για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της χώρας μας και της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Οι Έλληνες, με το χαμόγελο στα χείλη, στάθηκαν ηρωικά απέναντι στους Ιταλούς Φασίστες και τους Γερμανούς Ναζί κατακτητές, αφιπλώνοντας την ίδια τους τη ζωή. Έκαναν θυσίες κι ας τους στοιχισαν ακριβά.

Νίκησαν κι απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι: «*Η μεγαλοσύνη στα έθνη δε μετριέται με το σπρέμα. // Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με αίμα.*»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο Σχο-

λείο μας γιορτάσαμε τη μεγάλη αυτή Εθνική Επέτειο.

Μέρες πριν ξεκίνησε η προετοιμασία. Ο δάσκαλος μας μοίρασε τα ποιήματα, στολίσαμε την αίθουσά μας και το σχολείο με γαλανόλευκα σημαϊάκια.

Την παραμονή κάναμε τη γιορτή με ποιήματα και τραγούδια σχετικά με την ημέρα. Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, όλο το σχολείο, πήγαμε στην εκκλησία για τη δοξολογία. Στη συνέχεια έγινε η κατάθεση στεφάνων από τους τοπικούς φορείς στο Ηρώο για να τιμήσουμε τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.

Ακολούθησε η σχολική παρέλαση, κλείνοντας όπως κάθε χρόνο με χαρά και περηφάνια αυτή τη μεγάλη Εθνική Επέτειο.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ2 ΤΑΞΗΣ



Εκδρομή στο Ταχυδρομείο

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α1 ΤΑΞΗΣ

31 Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης! Η χαρά μας ήταν μεγάλη όταν η δασκάλα μας μάς ανακοίνωσε ότι θα επισκεφτούμε το ταχυδρομείο του χωριού μας για να μιλήσουμε για το τι είναι αποταμίευση. Ξεκινήσαμε λοιπόν μαζί με τους συμμαθητές μας της άλλης τάξης και σε πολύ λίγο χρόνο φτάσαμε στον προορισμό μας.

Εκεί συναντήσαμε αρκετούς ανθρώπους που περίμεναν στη σειρά για να πάρουν ή να ταχυδρομήσουν διάφορα πράγματα. Η ταμίας μάς συγκέντρωσε σε ένα χώρο και μας καλωσόρισε δινοντάς μας καρταμέλλες. Στη συνέχεια μας εξήγησε τι είναι η αποταμίευση και μας έδειξε έναν κομπάρσά στον οποίο μπορούμε να βάσουμε τα χρήματά που μας περισσεύουν καθημερινά από το χαρτζιλίκι μας. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο κομπάρσά ήταν κλειδαμένος και το κλειδί το είχε μόνο η ταμίας.

Με αφορμή τον κλειδαμμένο κομπάρσά η δασκάλα μας μάς εξήγησε ότι τα χρήματα που αποταμιεύουμε τα μαζεύουμε για κάποιον σκοπό ή για μια ώρα ανάγκης. Έτσι λοιπόν τον κομπάρσά μας τον ανοίγουμε μόνο όταν θα χρειαστεί και όταν θα έχουμε μαζέψει αρκετά χρήματα. Το ίδιο κάνουν και «α μεγάλοι» καταθέτοντας χρήματα στις τράπεζες.

Έπειτα η ταμίας μάς πρότεινε να αρχίσουμε να αποταμιεύουμε ένα μικρό ποσό από το χαρτζιλίκι μας. Η ιδέα μας ενθουσίασε! Έτσι μας μοίρασε χαρτάκια με αριθμούς. Ο μαθητής με τον τυχερό αριθμό θα κέρδιζε τον κομπάρσά. Νικητής ήταν ένας συμμαθητής μας από το Α2 αββά όλοι μας φύγαμε ενθουσιασμένοι και «νικητές» για την τόσο ωραία εκδρομή και τα τόσο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε και μάθαμε!



Πρώτη μέρα στο σχολείο

« Πρώτη μέρα ... στο σχολείο »

Είμαστε κι εμείς πρωτάκια στην Α2 τάξη περπατούμε, χωρίς του σχολείου τα πιο καλά παιδάκια θα γίνουμε εμείς!...

Γράμματα θα μάθουμε πολλά κι όλου του κόσμου τα καλά!

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!

ΚΑΛΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:

2012 - 13

Α2' τάξη



ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΩΡΩ, ΟΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κυκλοφοριακή Αγωγή

Κάνω ποδήλατο, πάω μ' αυτοκίνητο, προσέχω τη ζωή μου, να μην πάθω κακό.

Κυκλοφορώ, κυκλοφορώ, στο πεζοδρόμιο, όταν περνώ το δρόμο δε μιλάω, δε γελάω.

Στο Σταμάτη σταματώ, στο Γρηγόρη προχωρώ, τη ζώνη μου πάντα φοράω μέσα στο αυτοκίνητο.

Γ2

Μπαμπά, μην τρέχεις με 100, μη μιλάς στο κινητό, να βάζεις πίσω το παιδί ποτέ του να μην οδηγεί.

Μαμά, μη μιλάς στο κινητό υπάρχουν κι εγώ εδώ βάλτε ζώνη στο λεπτό και εγώ σ' ακολουθώ.

Εμείς, τα παιδάκια, τη διάβαση σαν περνάμε, αριστερά και δεξιά κοιτάμε. Δεν ξεχνάμε τη ζώνη ασφαλείας μέσα από το αυτοκίνητο να ζούμε τη μαγεία.

Το ποδήλατο όταν οδηγάμε κράνος αμέσως φοράμε. Τον κώδικα τηρούμε ποτέ δεν παρανομούμε.

Με σεβασμό οδηγάμε και τον πεζό βοηθάμε.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕ.

Γ1



ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΩΡΩ, ΟΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

- 😊 Περιπατώ στο πεζοδρόμιο.
- 😊 Ποτέ δεν τρέχω να πάρω τη μπάλα από το δρόμο. Ζητώ τη βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου.
- 😊 Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις πεζών για να διασχίσω το δρόμο.
- 😊 Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας και συμβουλευόμαι και τους συνεπιβάτες μου να κάνουν το ίδιο.
- 😊 Τα μικρά παιδιά πρέπει να κάθονται σε ειδικό παιδικό κάθισμα.
- 😊 Φορώ πάντα προστατευτικό κράτος όταν κάνω ποδήλατο ή όταν ανεβαίνω σε μηχανάκι.

Από τους μαθητές της Γ' τάξης

Γλυκές... αλχημείες από τα πρωτάκια!



Σήμερα στην τάξη μας φτιάξαμε ένα κέικ! Πέρασαμε πολύ ωραία! Το κέικ το... φαγάμε... όλο! Ήταν πολύ νόστιμο!



Αέ' τάξη

Δημήτρης Στατήρας

Διατροφή

Πρόσεξε τη διατροφή σου... για να υπάρχει υγεία στη ζωή σου!

Οι μαθητές της ΣΤ1 τάξης



Η επέτειος του Πολυτεχνείου



Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973, μεσημέρι, μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Τα πρόσωπα, το σώμα των νέων-έρμοι, χωρίς ένταση-συνφορμών την ουσία των προθέσεων και της διάθεσής τους: θέλω να πατήσω κάλεστρο δημοκρατίας. Δεν θέλω να τραγική τύχη της Ελλάς του Αλέξανδρου (φωτ.: Β. Καραγιάννης).

Στις 21 Απριλίου του 1967 μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία με την βία. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Στην Ελλάδα επιβάλλεται χούντα και καταργείται η δημοκρατία.

Στις 23 Φεβρουαρίου του 1973 φοιτητές αρχίζουν να μαζεύονται στο χώρο του Πολυτεχνείου και να διαμαρτυρούνται κατά τις χούντες. Ξενυχτούσαν πάνω στα κάγκελα και ζητούσαν να γίνουν εκλογές και να επιστρέψει η δημοκρατία.

Στις 17 Νοεμβρίου του 1973 το καθεστώς εις βάρος του Πολυτεχνείου προκειμένου να διαλύσει τους φοιτητές. Αυτή η κίνηση όμως θα σημάνει και το τέλος του το οποίο θα έρθει στις 23 Ιουλίου του 1974 με την διεξαγωγή εκλογών και την επιστροφή της δημοκρατίας

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε1

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμειευτηρίων που έγινε στο Μιλάνο στις 31 Οκτωβρίου 1924.

Ο λαός μας με τις παροιμίες: «Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι», «Σταλαγματιά σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά» ή «Όποιος βγάινει και δε βάνει γρήγορα στον πάτο φτάνει», δείχνει καθαρά τα αποτελέσματα της οικονομίας των αγαθών.



Η αποταμίευση αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και το πνεύμα της προνοητικότητας του ανθρώπου. Δεν πρέπει όμως να γίνεται για να ικανοποιήσουμε τη φιλαργυρία μας αλλά για να αντιμετωπίσουμε κάποια ανάγκη μας ή να πραγματοποιήσουμε ένα ωραίο όνειρο.

Στη σημερινή εποχή η αποταμίευση είναι όλο και πιο δύσκολη. Ο κόσμος έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί αυτά που έχει αποταμιεύσει τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνει έτσι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πόσο σημαντική είναι η αποταμίευση έστω και ενός ευρώ!

Με την παρότρυνση των γονέων και των δασκάλων εμείς τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουμε και να συνθηζουμε στην αποταμίευση, έχοντας στην αρχή τον κουμπαρά και αργότερα το βιβλιάριο καταθέσεων χρημάτων, όπου ο τόκος αυξάνει τα αποταμιευόμενα ποσά.

Το γεγονός ότι το γουρούνι ήταν το σύμβολο γονιμότητας και το ότι καταβροχθίζει τα πάντα, συνέτεινε στο να γίνει και σύμβολο της αποταμίευσης. Ο κουμπαράς - γουρουνάκι ήταν το δώρο που προσφερόταν πιο συχνά απ' οποιοδήποτε άλλο στα παιδιά από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Εκείνη την περίοδο κάρη στη χαριτωμένη όψη του κουμπαρά, καλλιεργήθηκε ευκολότερα και ευρύτερα η ιδέα της αποταμίευσης.

Ποίημα για την αποταμίευση

Τα ευρώ πού να τα βρω
όταν θα τα χρειαστώ;
Σαν με βρει μια συμφορά
τότε τι κάνω παιδιά;

Πριν να τύχει το κακό
πρέπει εγώ να προνοώ!
Θα κάνω αποταμίευση
για να μη νιώθω πίεση!

Εγώ τοιγκούνεις δε λογιέμαι
Ούτε σπάταλος περνιέμαι!
Μέτρο στη ζωή μου έχω
και στα δύσκολα δεν τρέχω.



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε2

Ο μύθος της Δάφνης, κόρης του Πηνειού

Το πέρασμα του χρόνου μοιάζει με χη ροή του νερού. Έτσι και οι ιστορίες των ποταμών, χαρούμενες ή θλιβερές, πέρασαν από στόμα σε στόμα κι έγιναν σιγά - σιγά μύθοι. Από τους πιο όμορφους είναι της νύμφης Δάφνης που, κυνηγημένη από τον Απόλλωνα, ζήτησε από τον πατέρα της, τον Πηνειό, να τη βοηθήσει. Έτσι κι έγινε. Η Δάφνη μεταμορφώθηκε σε όμορφο δέντρο και ο Απόλλωνας έφτιαξε με τα κλαδιά της το πρώτο δάφνινο στεφάνι.



Ο μύθος της Σύριγγας

Παρόμοια είναι και η ιστορία μιας άλλης νύμφης, της Σύριγγας ποιο, για να ξεφύγει απ' τα δίχτυα της αγάπης του τραγοπόδαρου Πάνα, μεταμορφώθηκε σ' αυτό που δηλώνει το όνομά της, δηλαδή σε καλαμιά. Κι αυτή με τη σειρά της, στα κέρατα του θεού έλαβε άλλη αξία: έγινε αυλός (σύριγγ), ένα από τα πιο αγαπητά μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων. Τις καλαμιές τις συναντούμε συχνά στις όχθες των ποταμών.



Αλφειός και Αχελώος

Η αγάπη του Αλφειού για τη νύμφη Αρέθουσα κατέληξε σε μια ακόμα μεταμόρφωση, αυτή τη φορά σε πηγή. Αλλά και ο Αχελώος δεν είχε καλύτερη κατάληξη με την όμορφη Διάνειρα. Για την καρδιά της έπρεπε ν' αντιμετωπίσει τον ισχυρότερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας, τον Ηρακλή. Ποιος αλήθεια λέτε να κέρδισε;

Το καθρέφτισμα του Νάρκισσου και ο άτυχος Κύκνος

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες είναι εκείνη του Νάρκισσου, του όμορφου νέου που ερωτεύτηκε το καθρέφτισμά του στα νερά με τέτοιο πάθος, ώστε βούτηξε για να το αγκαλιάσει. Η μορφή του ξεχάστηκε, έμεινε όμως αθάνατος ο μύθος του και το λουλούδι που πήρε τ' όνομά του. Παρόμοια ήταν και η μοίρα του άτυχου Κύκνου που πνίγηκε ως άνθρωπος για να αναστηθεί ως αστεριώδης και ως ένα από τα πιο όμορφα πτηνά του ζωικού βασιλείου. Η ομορφιά περνάει και φεύγει, μας διδάσκουν οι αρχαίοι μ' αυτούς τους μύθους, και το μόνο που μένει είναι η ανάμνησή της.



Ο Αχέρωντας του τελευταίου ταξιδιού

Από τον ουρανό στη γη, από τη γη στη θάλασσα και πάλι στον ουρανό πότε σε υγρή μορφή, πότε σε στερεά και πότε σε αέρια, αποτελεί σύμβολο αιώνιας μεταβολής. Έτσι μπορεί να ερμηνευτεί και ο ρόλος του σαν πέρασμα στον Κάτω Κόσμο των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή στο σκοτεινό Άδη. Εκεί, στις όχθες του ποταμού Αχέρωντα της Ηπείρου, πίστευαν ότι άρχιζε το τελευταίο ταξίδι, χωρίς επιστροφή.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ1'



Το νερό στη ζωή μας

Το νερό είναι από τα σπουδαιότερα αγαθά. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή. Ούτε τα φυτά, ούτε τα ζώα, ούτε και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς νερό.

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Το 75% του σώματός μας είναι νερό. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, όταν αυτό λείπει από το σώμα μας, σταματάει η ζωή.

Αφού λοιπόν, τόσο σημασία έχει το νερό για τη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε οικονομία, όταν το χρησιμοποιούμε και να μην το σπαταλάμε χωρίς λόγο, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα πούμε κυριολεκτικά το νερό νεράκι!



Αινίγματα για το νερό

Όταν πλυθώ, λερώνεται. Τι είναι;
Την κόρη μου τη διαλεκτή, όλοι την εφιλούνε. Τι είναι;
Ποια είναι εκείνη η μάνα που γεννάει τα παιδιά της και τα καταπίνει; Τι είναι;
Ποιος ποταμός είναι σαρκοφάγος;
Στο ρεύμα του δεν παθαίνουμε ηλεκτροπληξία. Τι είναι;

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ2'

· ποσὴ ἢ τὴ
φθὰλ οἱ φθὰλ οἱ ἄριστὰ οἱ τὰ
ποσὴ ἢ τὴ ἄριστὰ οἱ ἄριστὰ οἱ τὰ
· τὴ οἱ τὰ





Το σταυρόλεξο του φθινοπώρου



1. Έτσι ονομάζονται οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου
2. Ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία
3. Τα μαζεύουν από τα αμπέλια
4. Πέφτουν από τα δέντρα το φθινόπωρο.
5. Τα οργάνουν οι αγρότες το φθινόπωρο.
6. Τέτοιο χρώμα έχουν τα φύλλα το φθινόπωρο.

Οι μαθητές της Β1 τάξης

φθινόπωρο

Ο Σεπτέμβρης, πρώτα κρύα τρέχει ανοίγει τα σχολεία.

Ο Οκτώβρης σιγυρίζει, ναφθαλίνη σου μυρίζει.

Κι ο Νοέμβρης με βροχή σκάβει, σπέρνει όλη τη γη.

Του φθινοπώρου τα παιδιά και τα τρία πορτοκάλια.

Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια τον Οκτώβρη τα κουδούνια.

Ο Οκτώβρης πάει, πάει κι όπου βρει κρασί κερνάει.

Νοέμβρη, οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.

Οι μαθητές της Β2 τάξης



Εδώ κρύβονται 10 φθινοπωρινές λέξεις.

Θ	Ο	Φ	Υ	Λ	Α	Δ	Σ	Α	Υ	Κ	Μ	Β	Ψ	
Γ	Μ	Ο	Ξ	Π	Ο	Σ	Κ	Γ	Σ	Φ	Γ	Ρ	Ξ	Σ
Δ	Π	Φ	Θ	Ι	Ν	Ο	Π	Ω	Ρ	Ο	Ο	Ν	Μ	Χ
Χ	Ρ	Υ	Σ	Α	Ν	Θ	Ε	Μ	Α	Χ	Β	Ψ	Α	Ο
Σ	Ε	Υ	Η	Χ	Ρ	Ζ	Μ	Δ	Η	Φ	Μ	Μ	Ι	Λ
Α	Λ	Μ	Τ	Ρ	Υ	Γ	Ο	Σ	Ν	Ε	Υ	Η	Υ	Ε
Λ	Α	Η	Ω	Β	Ε	Λ	Ι	Ε	Σ	Ν	Ζ	Ε	Λ	Ι
Μ	Ο	Υ	Σ	Τ	Ο	Κ	Ο	Υ	Λ	Ο	Υ	Ρ	Ο	Ο

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Μπορείς να βοηθήσεις το σκιουράκι να βρει τα βελανίδια του, γιατί έχασε το δρόμο;



Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- N _____ Πουλά νερό ο ... (επάγγελμα)
- E _____ Όλοι οι λαοί τη ζητούν... (n)
- P _____ Προ τελευταίο γράμμα της λέξης νερό.
- O _____ Όλοι μας έχουμε ένα ... (το)

ΜΟΝΟ
ΟΡ
ΗΝΗΙΕ
ΕΙΡΗΝΑΝ
ΗΞΛΝ

ΤΑΞΗ Δ1'

*Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
των 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ξηνοδασιού σας εύχονται
Καλές Φιορτές!*

